



AVRUPA TÜRK İSLAM BİRLİĞİ

Union der Türkisch – Islamischen Kulturvereine in Europa e.V.
Union of Turkish - Islamic Cultural Associations in Europe

ATİB 21. Büyük Kurultay Konuşması

Saygıdeğer Misafirler,
Hanımefendiler, Beyefendiler,
Gönüldaşlarım, Ülküdaşlarım, Dava Arkadaşlarım,
Sevgili ATİB'liler ve ATİB Dostları,
ve

Bu kültür coğrafyasında kültürel varlığımızın ve geleceğimizin yegane teminatı
Sevgili Gençler....

Gayesi;

-dini, dili, töresi ve diğer kültürel öğeleriyle, farklı bir kültür coğrafyası olan Avrupa'da varlığını muhafaza etmek ve gelecek nesillere bu değerleri devretmek olan,

-bu özellikleriyle, kendine ikinci vatan, evlatlarına da yeni vatan olarak gördüğü ülkelerin sosyal yapısına, kültürel değerlerine, inancına, kanunlarına son derece riayet eden,

-bütün haksızca ithamlara, önyargılara ve ötekileştirmelere inat, yaşadığı ülkenin geleceğini yerli toplumla birlikte inşa etmeğe, topluma ve insanlığa hayırlı nesiller yetiştirmeğe kendini adanmış Avrupa Türk-İslam Birliği ATİB'in şahsında, her renkten ve yelpazeden Avrupa Türklerini ve Müslümanlarını tekrar hürmet ve saygıyla selamlıyorum.

İlk kurulduğumuzdan bu güne denk geçen 27 yıllık süre içinde yapılan her kurultayımızda Avrupa Türklerinin hayati önem arz eden meselelerini dile getirdik. Teferruatta bazı gelişmeler olsa da, hayati öneme sahip sorunlarımız hala çözüm beklediğinden, bir sivil kitle kuruluşu temsilcisi olarak, her kurultayda aynı konuları gündeme getirmekten de bizar olduk.

Ortalama eğitim seviyesi ilkökul düzeyinde olan Birinci Nesil Avrupa Türklerinden, meslek sahibi, işveren, akademisyen, birçok lisanı konuşabilen yüksekökol mezunu ve sadece Almanya üniversitelerinde tahsil yapan Türk kökenli öğrenciler olarak sayıları 50.000'i aşan bir Avrupa Türk toplumuna gelindi.

Madalyonun diğer yüzüne bakıldığında ise; polisiye olaylara karışan, bir taraftan uyuşturucu bağımlısı, diğer taraftan uyuşturucu şebekelerinin ağına düşmüş, hapisane hücrelerinde gencecik ömürlerini tüketen gençlerimiz, kumar-otomat bağımlısı, psikolojik problemleri olan ve bunlara benzer sebeplerden dolayı dağılan aile yuvalarının fertleri, biz Avrupa Türklerinin kanayan bir başka yarasıdır.

Bu durumdan aileler, kadar kendisini Türk/Müslüman toplumunun temsilcisi olarak gören her türden kuruluşlar da sorumludur. Avrupa Türklerinin kanayan bu yarasını, göstermelik bazı çıkışlar ve medyatik demeçlerle geçiştiren T.C. Devleti'nin muhatap birimleri ve gelmiş geçmiş hükümet yetkilileri de bir o kadar sorumludur.

Asıl sorumlu veya en büyük vebal ise; burada doğup büyümelerine rağmen, Türk/Müslüman kökenlilere gerek kamuoyunun, gerekse resmi mercilerin ve siyasi iktidarların



AVRUPA TÜRK İSLAM BİRLİĞİ

Union der Türkisch – Islamischen Kulturvereine in Europa e.V.
Union of Turkish - Islamic Cultural Associations in Europe

dışlayıcı, ayrımcı zihniyetinde aranmalıdır. Biz, ister menfi, ister müsbet olsun, hadiselere toplum açısından bakarken, birileri din veya etnik kökene göre değerlendirme yapıyor.

Muhterem Davetliler,
Sevgili Kardeşlerim,

Biz Avrupa Türkleri ve Müslümanlarını, Almanya gibi diğer ülkelerin siyasileri, her seçim arifesinde, ülkenin genel gidişatına göre ya “malzeme” yaparak, ya da “ağzımıza bir parmak bal çalarak” hatırlarlar.

Son yıllarda özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidar partisine mensup milletvekili ve bakanların yanısıra, Sayın Başbakan'ımızın da biz Avrupa Türklerini ziyaretlerinden son derece memnuniyet duyuyoruz. Avrupa Türkler için atılan her doğru adımı ve sarf edilen her samimi sözü destekliyor ve alkışlıyoruz. Fakat bizim içinde bulunduğumuz ülke şartları nazarı dikkate alınmadan, tamamıyla Türkiye siyasetiyle bağlantılı veya seçim yatırımı olarak gördüğümüz her siyasi demeç ve girişimin de karşısında olduğumuz ve olacağımız bilinmelidir!

Birkaç ay sonra Türkiye'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk defa Avrupa Türkleri de nihayet buldukları ülkelerden oy kullanabilecekler. Yarım asır sonra bize sağlanan bu, yarım da olsa, vatandaşlık hakkını elbetteki memnuniyetle karşılıyoruz. Fakat bu hakkın yarısı değil de, tamamı, yani seçme hakkının yanısıra seçilme hakkı da verilmiş olsaydı, hak ve adalet de yerini bulmuş olacaktı.

Saygıdeğer Misafirler,
Kıymetli Kardeşlerim,

Çifte Vatandaşlık meselesi de, uzun zamandan beri Türk STK'larının Almanya'nın gündeminde tutmaya çalıştığı ve neticede o da yarım elde edebildiğimiz haklarımızdan birsidir. Nihayet Almanya Türklerinin tamamı olmasa da, şimdilik bir kısmının yararlanabileceği bir şekilde karara bağlandı.

Şimdiye kadar Federal Hükümet'in İçişleri Bakanlığı, Almanya Müslümanlarının temsilcileriyle yürüttüğü İslam Konferansları adeta bir güvenlik zirvesine dönüşmüştü. Dışlanan, ayrımcılığa uğrayan, evleri kundaklanan, Neonazi Yeraltı Terör Örgütü NSU gibilerinin seri cinayetlerine kurban gidenler yetmezmiş gibi, bir de biz Müslümanlardan güvence istiyorlar. Kimin kimden güvence alması konusunu vicdan sahiplerine havale ediyoruz.

Yapılan araştırmalara göre, AB ülkelerinde başgösteren ekonomik krizle birlikte ırkçı, faşist, yabancı düşmanı Neonazi akımların etkinliği ve sayısı giderek artıyor. Yunanistan'dan Fransa'ya, Hollanda'dan Almanya ve İskandinav ülkelerine kadar uzanan yelpazede değişik isimler altında faaliyet gösteren aşırı sağcı örgütlerin hedefinde öncelikli olarak Müslüman Göçmenlerin olması, geleceğe dair endişelerimizi daha da artırıyor.

Bu gelişmeler ışığında; yetkilileri kalıcı tedbirler almaya çağırıyoruz. Farklı kültürlerle ve ırklara mensup insanlarla birlikte yaşama kültürü önce zihinlerde, aile ortamlarında ve nihayetinde okullarda yeşertilmelidir.



AVRUPA TÜRK İSLAM BİRLİĞİ

Union der Türkisch – Islamischen Kulturvereine in Europa e.V.
Union of Turkish - Islamic Cultural Associations in Europe

Dört milyonun üzerinde Müslüman nüfusa sahip olacaksınız, onlardan diğer vatandaşlarınız gibi vergi toplayacaksınız, Alman pasaportu taşıyan askerlik çağına gelmiş erkekleri askere götüreceksiniz, fakat onların dini kimliklerini tanımamak için türlü bahaneler ileri süreceksiniz... Biz Müslümanlara da, dini bayramlarımızda tatil veren dediğimizde; “ bakın şu Müslümanlara... Hıristiyanlarla eşit haklar istiyorlar” diyerek Almanya’da yer yerinden oynuyor. Bunlar, 21. Yüzyıl Almanyası’na hiç de yakışmayan görüntülerdir.

Kıymetli Dostlar,
Vefakâr ATİB’liler;

Avrupa Türklerinin buradaki kültürel varlığının devamı, ancak dinimiz ve dilimizi muhafaza etmekle mümkündür.

Yıllar önce Müslüman çatı kuruluşları olarak, uzun görüşmelerin ve önhazırlıkların neticesinde nihayet oluşturabildiğimiz Almanya Müslümanları Koordinasyon Konseyi (KRM), henüz daha arzu ettiğimiz ve olması gereken mesafeyi katetmiş değildir. Kuruluşundan günümüze yedi sene geçmesine rağmen hala ilk günkü yerde duruyoruz desek, pek de abartmış olmayız. Orası kuruluşlar arası çekişme yeri değil, tartışma, uzlaşma ve çözüm üretme yeridir. Tek yürek ve tek bilek olmadığımız müddetçe, meselelerimizin üstesinden gelmemiz mümkün değil!

Varlık nedenlerimizden bir diğeri de, anadilimiz Türkçe’dir!

Bu yılki kurultayımızın da ana sloganında belirttiğimiz gibi; “Türkçe’nin olmadığı yerde Türk varlığından bahsedilemez!”. Hatta bir adım ileri gidiyor ve diyoruz ki; bizim Türk-İslam kültürünün ve kültürel değerlerimizin anataşyıcısı Türkçe’nin olmadığı yerde din de biter... Çünkü, Prof. Hayrettin Karaman Hoca’nın da dediği gibi; “Din dilde yaşar”. Türkçe’siz bir din anlayışı, bizden sonraki nesillerimizi Selefilik, Vahabilik gibi aşırı akımların kucağına iter.

KRM’nin oluşumunda üstlendiğimiz öncü hizmetin bir benzerini de, ATİB olarak, Türkçe’nin yeniden Avrupa Türkleri arasında hayatiyet kazanması için üstlendik. 2005 yılından beri Türk kuruluşları olarak, belli aralıklara yaptığımız çalışmalar, meydana getirdiğimiz oluşumlarda da, maalesef gözle görülür bir ilerleme yapamıyoruz.

Buradan bilhassa anne-babalara, ailelere ve irili ufaklı, sağlı sollu Türk kuruluşlarına sesleniyoruz: Türkçe’ye sahip çıkın, Türkçe’yi yaşatın ki, Avrupa’da Türk varlığımız daim olsun. Buradan Almanya ve Türklerin yaşadığı diğer Avrupa ülkelerinin yetkililerine sesleniyoruz: Anadilimizi bize çok görmeyin! Türkçe’yi, Türklerinden elinden almaya kalkmayın! Türkçe’nin yaşatılmasına köstek olmayın, destek olun ki; Türk çocukları daha iyi Almanca öğrenebilsin, şahsiyetini ve kimliğini bulabilsin ve daha iyi uyum sağlasın.

Yine buradan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti’nin yetkililerine sesleniyoruz: Bugün itibarıyla Avrupa Türkleri için Türkçe, en olmazsa olmazımızdır. Şayet bize sahip çıkacaksanız, bizden sonraki nesillerimizin asimile olmasını istemiyorsanız; günlük siyasi mülahazaları bir kenara bırakın da, Türkçe’nin yaşaması ve yaşatılması için bize yardımcı olun.



AVRUPA TÜRK İSLAM BİRLİĐİ

Union der Türkisch – Islamischen Kulturvereine in Europa e.V.
Union of Turkish - Islamic Cultural Associations in Europe

Bu son imdat çıđlıđımızdır. Buna kulak tıkayanları ne tarih, ne gelecek nesiller ne de Allah affeder... Tekrar ediyoruz: Türkçe ve Türkçe adına bu son çıđlıđımızdır: Anneler, babalar, dernekler, öğretmenler, hocalar, Türkçe konuşan herkes; duyun bu çıđlıđımızı!...

Aziz Kardeşlerim,
Avrupa Türklerinin Deđerli Temsilcileri,

Artık, ağlama-sızlama, şikâyet etme zamanı geçti; şimdi iş başa düşmüştür, şimdi çözüm üretme zamanıdır!

Şimdi; çocuklarımız için anaokulları (Kindergarten), yaşlılarımız için huzurevleri, sahipsiz, çaresiz aileler için Aile Danışma Merkezleri ve Bakıcı Aile müesseselerini behemahal oluşturmak zamanıdır.

Dün, Almanca bilmeyen çocuklarımıza Almanca öğretme telaşına düşmüştük. Bugün ise, varlığımızın yegane teminatı olan Türkçe'yi kaybetmek üzere olan nesillerimize, Türkçe öğretme telaşına düştük.

O halde şimdi; Türkçe öğrenme ve öğretme zamanıdır!

Biz ATİB olarak bugün, 26 Nisan 2014 tarihi itibariyle, sizlerin huzurunda, "Türkçe Seferberliđi" başlatıyor ve kamuoyuna şu çağrıyı yapıyoruz:

Bütün Türkçe konuşanlar, Türkçe düşünen ve Türkçe rüya görenler ve bütün Türk kuruluşları, gelin bu kutlu yürüyüşü birlikte başlatalım!

Şimdi Türkçe adına sesimizi yükseltme, şimdi Türkçe için seferberlik zamanıdır..

Şimdi; dünden daha fazla yerel ve ülke bazında katılımcı olmak için harekete geçmeli, özellikle genç kuşaklarımızı teşvik etmeli ve yönlendirmeliyiz. Geride bıraktığımız yarım asırlık göç tarihimizde, vekâleten hiçbir meselemizin çözülemediđini görmüş olduk. Onun için şimdi, asaleten sorunlarımız ele alınmalı ve sesimiz çıkmalıdır!

Hangi kuruluşa, mezhebe ve milliyete ait olursa olsun; Avrupa'daki camilerimiz yaptıđı faaliyetlerle bir cazibe merkezi haline gelmeli ve bilhassa cami imamaları biraz ezberlerinin dışına çıkmalı ve bildiklerine yenilerini ilave etmelidirler. Mesela, dört milyondan fazla Müslümanın yaşadığı Almanya gibi bir ülkenin sosyo-kültürel şartları nazarı dikkate alınmadan ve azınlık konumundaki insanımızın mevcut durumu iyi tahlil edilmeden, söylenecek her söz ve atılacak her adım boşa gitmiş olabilir.

Kendi toplumuna olduđu kadar diđerlerine de hizmet etmeyi bir hayat düsturu haline getirmiş ve bu istikamette gösterdiđi her türlü fedakârlığı, sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapmış olan,

Gönüldaşlarım,
Ülküdaşlarım
ve Kardeşlerim;



AVRUPA TÜRK İSLAM BİRLİĞİ

Union der Türkisch – Islamischen Kulturvereine in Europa e.V.
Union of Turkish - Islamic Cultural Associations in Europe

Biz aslında yorgun ve yaşlı Avrupa'ya yeni bir ses, taze bir kan ve verdiğimiz nefesle yeniden can getirdik. Biz Türkler geldiğimiz ülkelere hareket ve bereket getirdik. Bunun kıymetini bilmeyenler, bunu görmemezlikten gelmiş olanlar olabilir...

Üzülmeyin; bunu tarih yazacaktır. Anadolu tabiriyle, darlanmayın; kulun bilmesinin ne hükmü var, Allah bilir ya!...

Biz bu gök kubbenin altında hoş bir sedayız... Biz hem Almanyalı, Belçikalı, Hollandalı, hem de Türkiyeli, Türk ve Müslümanız!... Bu, bugün böyledir, yarın da böyle olacaktır!.. Hatta eğer sen istersen, kıyamete kadar da böyle kalır!

Hepinize sonsuz şükranlarımı sunar, hepimizi Allah'a emanet ederim.

İhsan Öner

Offenbach; 26 Nisan 2014